



Een actie voor

KWF
KANKER
BESTRIJDING



<http://www.opgevenisgeenoptie.nl/>

In deze moderne tijd is het nog steeds onmogelijk om met de middelen die voorhanden zijn de ziektes van deze tijd te overwinnen. Kanker is een van die ziektes. Hoewel het steeds beter lukt om mensen te genezen, of om hun leven dragelijker te maken, kan het nog steeds beter. **Alpe d'HuZes** is een actie waarbij fietsers en lopers/wandelaars, alleen of in een team, geld bijeen fietsen en lopen/wandelen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt een poging gedaan om minstens zes maal de legendarische Alpe d'Huez te beklimmen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het in de jaren 2006 tot en met 2011 al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. In 2011 werd een recordbedrag van meer dan 20 miljoen Euro opgehaald! Dit geld komt volledig ten goede van **KWF kankerbestrijding**.

Alpe d'HuZes hanteert een strikt **anti-strijkstok** beleid. Alleen daardoor kunnen we garanderen dat 100% van het ingezamelde geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker.

De meeste mensen kennen wel iemand, dichtbij of iets verder weg, die te maken heeft met kanker. De meeste mensen weten ongeveer wel wat een impact deze ziekte heeft op de zieken en de huisgenoten. De ziekte laat een verwoestend beeld achter bij de families die er mee te maken krijgen. Relaties worden zwaar op de proef gesteld, sommigen worden ontwricht omdat mensen de kracht niet kunnen opbrengen om de strijd aan te gaan. Te vaak is het een vergeefse strijd en te vaak moeten mensen deze strijd opgeven. Altijd is het oneerlijk, altijd is het onbegrijpelijk en nooit heb je er vrede mee.

Na de uitzending op tv heb ik met een aantal anderen besloten om ons bij de grote groep enthousiastelingen aan te sluiten. In het kader van een van onze activiteiten hebben we onze naam omgedoopt tot "**Sterren naar de Top**". We hopen met onze acties geld in te zamelen om de kans op genezing iets te kunnen vergroten en om het leven draaglijker te maken voor de patiënten en hun naasten. Om de kans op een vroegtijdig of verstoord afscheid zo veel mogelijk te verminderen. Of we daar op korte termijn in zullen slagen kan niemand zeggen. Maar onze bijdrage wordt een feit. Volgend jaar gaan we er voor, op **7 juni 2012**. En wat is de datum toch weer toepasselijk: de 7^e dag van de 6^e maand -> de 7^e keer dat Alpe d'HuZes plaats gaat vinden.

We zetten als team nog enkele activiteiten op om extra bijdragen bij elkaar te krijgen. Al deze acties hebben als doel om voldoende 'sponsorgeld' binnen te halen om mee te mogen doen aan deze fantastische dag. Dat zal een hele opgave worden, maar we rekenen op jullie steun (en bijdrage). Het geld dat we ophalen, of dat wordt gestort, komt allemaal ten goede van bovenstaande actie.

Neem gerust even de moeite om de pagina te bezoeken van "opgeven is geen optie" waarop meer informatie staat over de actie: <http://www.opgevenisgeenoptie.nl/index.php>

Op mijn eigen actiepagina kun je je als 'sponsor' aanmelden en je donatie kenbaar maken. Ik krijg dan een melding van de donatie zodat we je persoonlijk kunnen bedanken; het geld zelf zien we gelukkig niet. Hier is de link naar deze pagina: <http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/veebee/frank/frank-van-beers/>

Al onze vorderingen houden we bij via een nieuwsbrief. Indien je deze wil ontvangen, kun je even een mailtje sturen naar: veebee58@gmail.com. Dan zorg ik er voor dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen, tot en met de grote dag, 7 juni 2012.

Voor verdere vragen kunt U me ook bereiken op: 06 – 11 26 42 12 of via bovenstaand mailadres.

Namens KWF kankerbestrijding en 'opgeven is geen optie' bedank ik jullie alvast voor jullie steun.

Elke bijdrage kunnen we gebruiken en zal worden overgemaakt t.g.v. KWF kankerbestrijding.

Frank van Beers, teamlid van 'Sterren naar de Top'.