

Carl Spall, geboren 6 januari 1949. Op jonge leeftijd ontdekte hij dat hij gevoelig was voor indrukken van buitenaf. Hij voelde bij mensen vooraf aan wat zij zouden gaan meemaken. Meestal wisten zij daar zelf nog niets van. Vanaf zijn vijftiende zag hij ook beelden bij anderen over hun omstandigheden. Al snel daarna vertoonden zich de geestelijke gestalten daarbij van hen die hun aardse leven achter zich hadden gelaten. Vanaf zijn 19de beoefende hij de astrologie en sinds zijn 29ste geef ik helderziende consulten. Op diezelfde leeftijd veranderde hij van geslacht. Voor zalen doet hij helderziende waarnemingen en verzorgt hij lezingen. Hij schreef 7 boeken, te weten: 1. Bekend helderziende beken, 2. Overtuigd van voortleven, 3. Helderziend, 4. Een bijzonder leven, 5. Eveline, 6. Antwoord vanuit de hemelen, 7. Tussendoortjes.



[c.spall@versatel.nl](mailto:c.spall@versatel.nl)

<http://www.carlspall.nl>

<http://www.boekscout.nl>